

en bezinning verdieping

activiteiten

georganiseerd door de kerken 2017
verschillende in Uithoorn 2018
en De Kwakel



voor wie verder wil kijken
dan de waan van de dag

voor wie met anderen in gesprek wil
over wat er werkelijk toe doet in het leven

voor wie samen stil wil staan
bij wat ons beweegt

R.K.
Parochie
Emmaüs



Raad van Kerken
Uithoorn-De Kwakel

Protestantse
Gemeente
Uithoorn

Meer informatie?

informatie activiteiten Emmaüsparochie
secretariaat R.K. Parochie Emmaüs
secretariaat@emmaus-uthoorn.nl
tel 0297-561439
www.emmaus-uthoorn.nl

informatie activiteiten Protestantse Gemeente Uithoorn
Jeannette Voskamp tel 0297-530619
vt@pkn-uthoorn.nl
www.pkn-uthoorn.nl

informatie activiteiten Raad van Kerken
secretariaat@rvkuithoorndekwakel.nl
tel 0297-565167
www.rvkuithoorndekwakel.nl

Beste lezers,

Misschien is het bij u inmiddels al traditie bij het uitkomen van ons gele boekje *Bezinning en Verdieping*, om te gaan kijken of er ook dit seizoen, 2017-2018, een interessant onderwerp aan de orde komt waar u meer van wilt weten of met een ander over in gesprek wilt gaan. Of u ziet een activiteit waarbij u gewoon wilt aansluiten en deelnemen. Of dat het u vooral om de ontmoeting gaat. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de Protestantse Gemeente Uithoorn, de R.K Emmaüsparochie en door de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel. Naast hun eigen tradities en liturgie hebben de kerken ook een functie in ons maatschappelijk leven. Zij kunnen ons helpen zoeken naar antwoorden op onze vragen, onze twijfels. Maar vooral ook nieuwsgierig maken en belangstelling tonen voor de wereld om ons heen. Het gesprek te blijven aangaan over datgene wat ons bezighoudt.

Onderwerpen rond het geloof komen aan bod, maar net zo goed kunnen thema's die niet in eerst instantie met het geloof te maken hebben aan de orde komen in de avonden over bezinning en verdieping.

Het zijn bijeenkomsten voor leden van kerken en andere geïnteresseerden. Voor actuele informatie en de aanvangstijden kunt u terecht op de diverse websites. Ook vindt u de aanvangstijden bij de beschrijvingen in het programma elders in deze brochure.

Voor de organisatoren van de bijeenkomsten is het prettig als u gebruikt maakt van het bijgevoegde inschrijfformulier, maar u kunt ook onaangekondigd de bijeenkomsten bijwonen.

Tonny Jansen-Beumer, voorzitter Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel
Liesbeth Geudeke, voorzitter commissie Bezinning & Verdieping van de Protestantse Gemeente Uithoorn

NB: als u graag naar een van de bijeenkomsten van Bezinning & Verdieping zou willen komen, maar u zit om vervoer verlegen, of u vindt het vervelend om 's avonds alleen over straat te moeten gaan, neem dan even contact op met iemand van de commissie. U vindt de telefoonnummers op de binnenzijde van de omslag.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 7 en 14 september 2017 (elke donderdag)

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

Meditatiegroep

Elke donderdag (met uitzondering van zon- en feestdagen) komt in de maanden september t/m mei, tussen 19.00 en 20.00 uur, de meditatiegroep bijeen in de pastorie van De Burght. Het is een gemêleerde groep met katholieke, protestantse, joods-christelijke, boeddhistische, soefisme en new age invloeden. Per toerbeurt bereidt iemand de avond voor. Hij/zij ontsteekt kaarsen met een intentie en leidt de stilte van 20 minuten in. Dit kan bijvoorbeeld met een gebed, muziek of een gedicht. Na de stilte praten we nog wat na.

Wij vinden het gemakkelijker om innerlijk stil te zijn in een groep, dan dat we dat alleen doen. In de stilte kan de Eeuwige ons mogelijk makkelijker bereiken, dan in onrust, denken en gepraat. Wij ervaren stilzijn in verbondenheid als heilzaam. Als u het ook een keer wilt ervaren bent u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en u kunt incidenteel of regelmatig meedoen. Als u een keer wilt voorbereiden stellen we dat zeer op prijs, maar het is geen verplichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Vermaas, 0297-566 345

Gebedskring

Datum: maandag 18 september 2017

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Anne Franklaan 25, tel 564110

De gebedsbijeenkomsten vinden, om de 4 weken op maandag van 15.00 uur-16.30 uur, plaats in huiselijke kring, bij één van de deelnemers.

Voor ons, als gebedskring vormt het uitgangspunt voor het bidden o.a. één klein stukje tekst, zoals dominee W. R. van der Zee dat heeft geformuleerd in het boekje: "Gebed met open ogen".

Hij omschrijft bidden als met God leren praten over dingen die er toe doen. Wat dat inhoudt, dat leert het Onze Vader, het gebed onderweg naar Gods toekomst. Daar staat alles in: het Messiaanse programma waarmee God zich verbonden heeft en waaraan wij medeplichtig gemaakt worden. Bidden is het Onze Vader binnen dringen, de woorden in je opnemen, er vol van worden.

Bidden doe je nooit alleen, zelfs niet in de binnenste binnenkamer. Biddend hoor je bij een gemeenschap waar Jezus voorgaat in gebed. In die gemeenschap wordt er gebeden ook als ik het zelf niet kan of het om welke reden dan ook laat afweten. Een bemoedigende gedachte: er wordt voor mij en namens mij gebeden. Het Onze Vader staat gelukkig in het meervoud.

Wie met ons mee wil bidden, is van harte uitgenodigd, om de bijeenkomst met ons mee te maken.

Verdere informatie: Addy Kodde tel. 564110, Diny Helmantel tel. 567338

Meditatiegroep

Datum: donderdag 21 september 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Wereldmaaltijd en vredevesper (vooraf aanmelden voor de maaltijd)

Datum: zaterdag 23 september 2017

Tijd: Maaltijd 17.30 uur, Vesper 19.00 uur

Locatie: De Burght, Potgieterplein

Samen naar de kerk gaan verbindt mensen maar ook samen eten verbindt. Daarom organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de vredesvesper op zaterdag 23 september een vredesmaaltijd. Het zal een maaltijd zijn naar het idee van een 'wereldmaaltijd'. Je eet bij een wereldmaaltijd niet meer dan dat er zou zijn als we alles heel eerlijk zouden verdelen. En dat blijkt ruim voldoende te zijn voor een lekkere en voedzame maaltijd. Een eerlijke verdeling van voedsel is een basis voor vrede en past dus goed bij een vredesmaaltijd.

Wereldmaaltijd:

23 september, 17.30 uur, De Burght, Potgieterplein;

opgeven via m.mak@pkn-uthoorn.nl of 0297 540195, voor 21 september.

Vredesvesper:

23 september, 19.00 uur, De Burght, Potgieterplein; opgeven niet nodig.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 28 september 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Charismatische gebedsgroep

Datum: maandag 2 oktober 2017

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marlies van der Lelij

Charismatische Gebedsgroep Emmaus

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

We komen samen op:

Maandag 2 oktober en 4 december in 2017. Maandag 5 februari, 2 april, 4 juni, 6 augustus, 1 oktober en 3 december in 2018. Van 19.30-21.00 uur Pastorie

De Burght. Graag vooraf even bellen of het doorgaat met tel. 567848

Namens de gebedsgroep, Marlies van der Lelij

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 5 oktober 2017

Tijd: 10.15 – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

Bijbelleesgroep Emmaeüsparochie

De Bijbelleesgroep van de Emmaüsparochie kent een traditie van ruim twintig jaar. In de beginjaren werden deze bijeenkomsten geleid door de pastor. In 1999 heeft pastor Frans van der Mark o.s.a. de leiding overgedragen aan de parochianen zelf. Sinds die tijd is het gelukt om jaarlijks zo'n vijftiental samenkomsten te houden.

Onderwerp van de 2-wekelijkse bijeenkomsten zijn de lezingen van de zondag volgend op de leesbijeenkomst. Er wordt zowel uit het Oude Testament, de vier

Evangelieën als de Handelingen van de Apostelen gekozen. We kennen daarbij een cyclus van drie jaren het z.g. A-jaar, B-jaar en C-jaar, zodat je steeds met verschillende gedeeltes uit de Heilige Schrift kennis kunt maken. Op zo'n bijeenkomst, met gemiddeld acht deelnemers, worden de schriftteksten hardop gelezen, met elkaar besproken en tevens gekeken hoe we de bijbelteksten in het leven en werken van alle dag kunnen inpassen.

Er is veel ruimte voor eenieiders inbreng en wijze van beleven.

De bijeenkomst duurt een uur en wordt steeds gehouden op de donderdagmorgen van 10.15 uur tot 11.15 uur in het Parochiecentrum (Pastorie) van de Burght, Potgieterplein 2. Bijeenkomsten staan ook altijd vermeld in de *Weekagenda* en in de *Emmaüs Informatie*, het parochieblad van De Burght.

Wil je zo'n bijeenkomst een keer meemaken? Kom gewoon binnen en doe maar mee. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is altijd welkom.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 5 oktober 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Ida Gerhardt

Datum: donderdag 5 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Gespreksleider: Mieke Koenen

Ida Gerhardt

"Ik wacht u, Vader van de overwal"

(uit haar bundel 'Onder vreemden', Het sterreschip)

Het brandpunt in het werk en leven van Ida Gerhardt (1905-1997) is het woord: zij werkte als dichteres, vertaalster (o.a. van de Psalmen) en classica.

Kernthema's in haar tijdloze poëzie zijn familierelaties, kunstenaarschap, religie en de natuur (het Hollandse rivierenlandschap of de eenzame ruigheid van Ierland). Haar dichterschap kenmerkt zich door een fascinerende combinatie van vormbeheersing en felle emotionaliteit. Wezenlijke inspiratiebronnen, thematisch en talig, waren de klassieke oudheid en de Bijbel. Zo zag zij de

dichter als een *vates*: een geïnspireerde ziener. De bundel waarin zij op aangrijpende wijze de problematische relatie met haar moeder exploreerde, *Het levend monogram*, eindigt met gedichten die in het teken staan van het Christussymbool Ichthus.

Tijdens deze avond zal Mieke Koenen een introductie verzorgen over leven en werk van Ida Gerhardt en zullen we samen enkele gedichten lezen.

Dr.Mieke Koenen is werkzaam als universitair docent Latijn in deeltijd aan VU en UvA (ACASA). Zij heeft zich gespecialiseerd in hoe de moderne Nederlandse poëzie de klassieke oudheid ontvangen heeft, met name in het werk van Ida Gerhardt, over wie zij boeken en artikelen publiceerde zoals het zeer goed ontvangen *Dwars tegen de keer, leven en werk van Ida Gerhardt* (2014).

Deze biografie schreef zij onder auspiciën van het Letterenfonds, dat nu haar werk aan een biografie van de acteur Jeroen Willems ondersteunt.

Mieke Koenen geldt in ons land als dé Ida Gerhardt specialist en we zijn dan ook erg blij dat zij deze avond voor ons wil verzorgen.

Samen zingen

Datum: dinsdag 10 oktober 2017

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

Samen Zingen

Zoals we al vele jaren doen, gaan we ook het komend jaar weer 'samen zingen'.

Elke tweede dinsdag van de maand, van oktober t/m juni zijn we om 10.00 uur in de Schutse te vinden. Na een kop koffie en bijpraten gaan we richting piano, doen een kleine warming up en gaan van start.

Elke keer hebben we een thema waar we liederen bij hebben zoals vertrouwen, hoop, levensweg, geloof, en natuurlijk alle feesten die voorbij komen.

Het liedboek voor 'huis en kerk' is een enorme schatkamer waar we uit putten, maar ook zingen we graag uit andere tradities, soms gepland, soms op verzoek.

Want het gaat behalve om het zingen ook om beleven en delen. Eigenlijk hebben we elke keer wel een verrassing door een verhaal van iemand of een ontdekking die we doen.

Kom vooral meedoen als je kunt op dinsdagochtend! Later aansluiten, eerder weggaan, het kan allemaal.

Een goede zangstem is niet nodig, we leren elke keer bij onder het bekende motto: zingen, goed voor je stem, voor je stemming, voor je geloof, voor je contacten, voor je conditie, voor je adem. Wees welkom!

Ger Lagendijk, piano

Henriette Wezelman, algehele leiding

Nietzsche (1)

Datum: donderdag 12 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Gespreksleider: Johan Burger

Nietzsche (1844 – 1900) (1)

Zouden we iets aan moeten met een filosoof die schreef: *“Tegenover het positivisme dat bij het verschijnsel blijft staan (“er bestaan alleen feiten”) zou ik zeggen: nee, juist feiten bestaan niet, er zijn alleen interpretaties.”*

In onze tijd dus, waarin “alternatieve feiten” heftig en volhardend worden bestreden door *fact checkers*? En wat kun je ervan denken in het licht van het negende van de Tien Woorden (uit Exodus)?

En ligt het nu echt op de weg van de commissie *Bezinning en verdieping* om twee avonden in te ruimen voor het gedachtegoed van Friedrich Nietzsche – want die was het – die ons nota bene de dood van God kwam aanzeggen? Was het niet zo, dat we volgens deze filosoof van meer dan honderd jaar geleden helemaal zonder God beter af zouden zijn? En dat zelfs veelgodendom nog te verkiezen zou zijn boven de ene God?

De vragen hierboven monden uit in één vraag: is Nietzsche dood? Op die vraag gaan we (samen) proberen antwoorden te geven.

Nietzsche (1844 – 1900) (2) Datum: donderdag 19 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 12 oktober 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kerkcafé: 'Weerbare democratie'

Datum: vrijdag 13 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Spreker: Bastiaan Rijpkema

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl

Gebedskring

Datum: maandag 16 oktober 2017

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Achterberglaan 24, tel 567338

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 19 oktober 2017

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Nietzsche (2)

Datum: donderdag 19 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Gespreksleider: Johan Burger

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 12 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 19 en 26 oktober 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Grote theologen (1): Luther

Datum: dinsdag 31 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Spreker: ds. Joep Dubbink

Grote theologen, 6e seizoen: Luther en Calvijn

In de afgelopen vijf seizoenen van 'Grote theologen' heb ik vooral theologen uit de vorige eeuw behandeld, die in de vergetelheid dreigden te raken. In dit gedenkjaar van de Kerkhervorming maak ik voor één keer een uitzondering en valt het licht op twee theologen van maar liefst vijf eeuwen geleden, die ieder juist wél van naam zal kennen: Maarten Luther en Johannes Calvijn. We kennen hun namen, maar kennen we ze ook echt?

Van *Maarten Luther* (1483-1546), kennen we zeker zijn onverzettelijkheid, 'hier sta ik, ik kan niet anders', en misschien zijn Bourgondische karakter.

Maar wellicht niet dat hij een onvoorstelbaar productief theoloog was, die met velen in zijn wereld in contact stond en vaak felle debatten met hen voerde, soms geweldige en soms uiterst bedenkelijke standpunten verdedigde (Joden, boerenopstand), maar een onuitwisbare invloed heeft gehad op de Duitse theologie, taal en cultuur.

Bij *Johannes Calvijn* (1509-1564), op wie op donderdag 16 november het licht valt, denken we vermoedelijk allereerst aan streng, sober calvinisme, aan 'die akelige predestinatieleer' en wellicht aan zijn betrokkenheid bij het verbranden van de ketter Michaël Servet. Maar minder weten we wellicht over de invloed die hij had op de organisatie van de protestanten in onder meer ons land, tot op vandaag, en de manier waarop zijn theologische inzichten, meer dan de lutherse, de onderbouwing konden vormen voor de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing.

Data: Maarten Luther: dinsdag 31 oktober (!).

Johannes Calvijn: donderdag 16 november.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 2 november 2017

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 2 november 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Film: La fille inconnue

Datum: woensdag 8 november 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Ik had wat moeten doen; ze had dan nog geleefd als ik had ingegrepen. De gebeurtenissen in *La fille inconnue* zijn bepaald niet van wereldomspannende betekenis en betekenen ook al geen historische kentering. Als ze "werkelijk plaatsgevonden zouden hebben", zou het meer iets zijn voor een berichtje op bladzijde 3 van de *Nieuwsbode voor Luik en omstreken*. Dat is dan de schaal waarover de film gaat. Verder gaat het om voorvallen met een hoge graad aan toevalligheden, ze hadden zich net zo goed **niet** kunnen voordoen. Ver na het spreekuur belt iemand bij een huisdokter aan. Dan begin de film, met een arts, een stagiaire, patiënten, gewone mensen, gewone gebeurtenissen, op één na, die de film spannend maakt, maar niet als een detective. Maar hij gaat wel ergens over! Het gaat over integriteit, over het gevecht tegen onverschilligheid, over trouw, over respect voor het onaanzienlijke en het verachte. De film gaat over het standvastige opkomen voor een enkel mens van wie het leven geheel weg gesponsd dreigt te raken. Het is dus een film waar veel over te zeggen is en nagepraat moet worden, dus een film voor Bezinning en Verdieping. Wees op tijd, want **de film begint om 19.30 uur**.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 9 november 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Gebedskring

Datum: maandag 13 november 2017

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Buitenhof 90, tel 524508

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 14 november 2017

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 16 november 2017

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 16 november 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Grote theologen (2): Calvin

Datum: donderdag 16 november 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Spreker: ds. Joep Dubbink

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 31 oktober 2017

De bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

Datum: woensdag 22 november 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Spreker: dr. Henk Aertsen

De Bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

Monnikenwerk noemen we het, de prachtige illustraties waarmee de letters versierd werden tijdens het “kopiëren” van de bijbel in de middeleeuwen.

Dr. Henk Aertsen komt hierover vertellen en laat ons uiteraard heel veel zien.

De drie hoofdthema's van zijn presentatie zijn:

1. Hoe kwam een handschrift tot stand? Wie werkten eraan? Aanvankelijk was het monnikenwerk, later werden de handschriften gemaakt in ateliers van beroepskunstenaars.
2. De ontwikkeling van de miniatuurkunst (chronologisch): in het begin waren het eenvoudige ingekleurde tekeningen, in de vijftiende eeuw waren het mini-schilderijtjes.
3. Wat voor teksten werden opgeschreven en geïllustreerd? Thematisch, soms chronologisch. Tot ca. 1200 bijna uitsluitend religieuze teksten; daarna, met de opkomst van de particuliere *scriptoria* (schrijfateliers), ook niet-religieuze teksten. In deze presentatie ligt het accent op de religieuze teksten en op de illustraties daarin.

Dr. Henk Aertsen (1943) heeft bijna 35 jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Engelse Taal- en Letterkunde van de Middeleeuwen gedoceerd, is auteur of co-auteur van een aantal wetenschappelijke publicaties en van een reeks studieboeken. In 2006 werd hem de onderwijsprijs van de Faculteit der Letteren van de VU toegekend.

De middeleeuwse handschriftkunde is een van zijn hobby's waar hij geregeld lezingen over geeft, net als over een andere hobby, de studie en inventarisatie van gevelstenen. Hij is hoofdredacteur van het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeenten van Blaricum en van Laren-Eemnes, waarvoor hij de nummers van de kerkelijke hoogtijdagen voorziet van een illustratie uit middeleeuwse handschriften.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 23 november 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kerkcafé: 'Ongelijkheid door ongebreideld kapitalisme'

Datum: vrijdag 24 november 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Inleider: prof. dr. Jan Klaassen

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 30 november 2017

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 30 november 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Charismatische gebedsgroep

Datum: maandag 4 december 2017

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marlies van der Lelij

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 oktober 2017

Advent in speksteen (1) (vooraf aanmelden)

Datum: woensdag 6 december 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Loes Willems

De afgelopen jaren hebben we binnen het programma van Bezinning en Verdieping niet alleen avonden voor het 'hoofd' aangeboden, maar ook avonden waarop de andere zintuigen en talenten aan bod kwamen, door met elkaar te zingen bijvoorbeeld of door te schilderen. Dat leverde de mooiste resultaten op. Dit najaar willen we aan de slag gaan met speksteen. Deze zachte steensoort leent zich uitstekend voor bewerkingen, ook als je nog nooit iets met beeldhouwen hebt gedaan. Via vijlen, boren en polijsten kunnen de mooiste dingen gemaakt worden. We doen dit in de Adventstijd. Thema's als vertrouwen, geborgenheid, troost, warmte laten zich goed vangen in een verbeelding met speksteen en we nodigen u graag uit om daar aan mee te doen.

Omdat het wel enige tijd kost om de steen echt goed te bewerken, besteden we hier 2 avonden aan. Deze avonden staan onder leiding van Loes Willems.

In verband met de aanschaf van de materialen en het lenen van de benodigde gereedschappen, is **aanmelden noodzakelijk** (zie voorin voor mailadres en tel.nr.) en is er plaats voor maximaal 10 deelnemers. Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Data: woensdagavond 6 december en dinsdag avond 12 december.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 7 december 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 12 december 2017

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Advent in speksteen (2) (vooraf aanmelden)

Datum: dinsdag 12 december 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Loes Willems

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 14 december 2017

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreeker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 14 december 2017

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Gebedskring

Datum: maandag 18 december 2017

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Knautia 4, tel. 566210

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 21, 28 december 2017 en 4 januari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 9 januari 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Bidden en Meditatie

Datum: woensdag 10 januari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Inleider: ds. Elsbeth Littooi

Bidden en Meditatie

In een revalidatiecentrum komen we in aanraking met verschillende mensen die op hun eigen manier omgaan met wat hen allemaal is overkomen. Zij nemen daarbij vaak hun toevlucht tot gedachten, rituelen of gebeden die steun geven. Ook in de Bijbel zien we dat mensen op verschillende manieren de moeilijke kanten van het leven proberen te dragen. Ook deze avond krijgt u voorbeelden uit de Bijbel en uit de praktijk van het revalidatiecentrum, die wellicht aanleiding geven tot reflectie op de vraag "hoe doe ik het zelf eigenlijk". We hopen op een inspirerende avond! De avond zal geleid worden door ds. Elsbeth Littooi, geestelijk verzorgster in het revalidatiecentrum Reade op de Overtoom in Amsterdam.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 11 januari 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 11 januari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Gebedskring

Datum: maandag 15 januari 2018

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Anne Franklaan 25, tel 564110

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 18 januari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Thema-avond, week van de eenheid

Datum: woensdag 24 januari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Burght, Raad van Kerken

De week van de eenheid in 2018 loopt van 21 tot 28 januari.

Op zondag 21 januari houdt de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel een oecumenische viering in de Schutse Om 09.30 uur.

De twee katholieke parochies en de protestante gemeente van Uithoorn zullen deze dienst voorbereiden. Voorgangers zijn ds. Joep Dubbink en één van de RK pastores. Traditiegetrouw organiseert de Raad van Kerken in deze week een oecumenische thema-avond. Deze zal worden gehouden op woensdag 24 januari in De Burght. Aanvang 20.00 uur. Nadere informatie hierover leest u tegen die tijd in de kerkbladen.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 25 januari 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreeker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 25 januari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Film: Hier ben ik

Datum: woensdag 31 januari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Film: Hier ben ik

Kan een verhaal over een Bloemendaalse kerkelijke gemeente spannend zijn?

Ja dat kan, maar dan hebben we het wel over een andere spanning dan in een detective.

Een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon maar weigert op te geven omdat hij geen verliezer wil zijn. Een vrouw die moeilijk kan verwerken dat ze na haar scheiding haar upperclass status verliest. En twee ambitieuze financials die geconfronteerd worden met onverwerkt verleden. Iedere zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort hen een alternatief biedt voor een gejaagd bestaan, een negatief zelfbeeld en verstikkende ambities. Wars van dogma's beent Ad van Nieuwpoort de Bijbel tot

het bot uit om te onderzoeken wat deze oeroude teksten te betekenen hebben in ons fragiele bestaan hier en nu.

Het gaat over verhalen van alle dag die ons tot nadenken zetten, dus een film voor Bezinning en Verdieping. Na de film praten we door over wat we gezien hebben.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 1 februari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kerkcafé 'Wonen in de toekomst'

Datum: vrijdag 2 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Inleider: Michiel Raats (architect)

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl

Charismatische gebedsgroep

Datum: maandag 5 februari 2018

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marlies van der Lelij

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 oktober 2017

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 8 februari 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreeker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 8 februari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kleuren van de ziel en engelen

Datum: donderdag 8 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

spreker: Ruud Bartlema

OVER KLEUREN VAN DE ZIEL EN ENGELEN

Een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van afbeeldingen van zijn werk door Ruud Bartlema



Marc Chagall is een fenomeen geweest.

Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan van het einde van de 19^e eeuw (1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten.

Ook engelen nemen een aparte plaats in, in Chagall's schilderijen. Daar zullen we enkele voorbeelden van zien.

In deze lezing maken we, aan de hand van afbeeldingen van Chagall's schilderijen een

tocht door het werk en leven van deze kunstenaar tussen 1887 en 1917.

De periodes in Rusland, Parijs en opnieuw Rusland, tot het uitbreken van de Russische revolutie in 1917. Vooral de tijd die Chagall vanaf 1910 doorbracht in Parijs is bepalend geweest voor zijn stijl van schilderen.

Ruud Bartlema(1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom.

Daarnaast bekwamde hij zich als beeldend kunstenaar aan een Vrije Akademie

in dezelfde stad en volgde daar lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Al bijna een halve eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall en geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen over. Ook maakt hij als reisleader reizen naar het werk van Chagall in Frankrijk. Op dit moment woont en werkt hij als beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek in Soest.

Preek van de Leek

Datum: zondag 11 februari 2018

Tijd: 16.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Meer informatie zie www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek

Gebedskring

Datum: maandag 12 februari 2018

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Achterberglaan 24, tel. 567338

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 13 februari 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Engelen

Datum: dinsdag 13 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

gespreksleider: ds. Joep Dubbink

Engelen

Over engelen heeft iedereen zijn of haar eigen gedachten, die variëren van mooie verzinsels tot reële krachten in onze werkelijkheid. Maar hoe zit het eigenlijk in de bijbel? Waar komen engelen vandaan, welke functie vervullen ze, en hoe gingen mensen in bijbelse tijd ermee om? Daarover is heel wat te

vertellen: welkom bij een avond met mooie verhalen, bekend en onbekend, uit oude en nieuwe testament.

Sobere maaltijd (1)

Datum: woensdag 14 februari 2018 (Aswoensdag)

Tijd: 18.00 – 19.00 uur

Locatie: **De Burght**, Raad van Kerken

Sobere maaltijden

Tijdens de veertigdagentijd bent u in de gelegenheid om deel te nemen aan drie maaltijden in oecumenisch verband. Data: woensdag 14 februari in de Burght, 7 maart in de Schutse en 21 maart in de Kwakel. Alle van 18.00-19.00 uur. Het eten is sober en de meeropbrengst van wat je anders thuis aan kosten kwijt zou zijn wordt ingezameld. We proberen op deze manier praktisch vorm te geven aan ons christenzijn en solidair te zijn met mensen die het minder hebben. In 2018 is de opbrengst voor een project van de PGU, Kerk in Actie. Meestal geven we d.m.v. een DVD ook informatie over het project. Zo zie je maar weer dat het nuttige heel goed kan samen gaan met het aangename!

Het mooie is ook dat elke maaltijd, mede door de verschillende locaties de Kwakel, de Burght en de Schutse, weer een eigen publiek en kleur heeft. Zeer geschikt ook om met het gezin aan deel te nemen. Gewoon eens een keer doen. Van harte welkom op één of meerdere maaltijden!

Namens de werkgroep, Marlies van der Lelij tel. 567848

Meditatiegroep

Datum: donderdag 15 februari 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

De Joodse feestrollen

Datum: woensdag 21 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

spreker: Menno ten Brink

De Joodse feestrollen.

De vijf Joodse ‘feestrollen’, die ook in het christendom bekend zijn, spelen een belangrijke rol in het Jodendom en horen bij specifieke Joodse feestdagen. Het *Hooglied* leest men tijdens Pesach (Pasen). Het verhaal over *Ruth* hoort bij Sjavoet (het Wekenfeest) en *Klaagliederen* worden voorgelezen op de negende dag van de elfde maand. Dit is een tragische dag in de Joodse geschiedenis: zowel de eerste als de tweede Joodse tempel werden op deze dag verwoest. *Prediker* beluistert men op Soekot (het Loofhuttenfeest) en *Esther* wordt gelezen bij Poerim (het Lotenfeest).

Rabbijn Menno ten Brink (1958) is sinds 2003 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Ook is hij sinds mei 2009 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Twente.

In 2011 bracht hij met ds. Carel ter Linde een luisterboek uit waarbij de feestrollen op meeslepende wijze werden voorgelezen door henzelf en bekende acteurs. Elk hoofdstuk werd door rabbijn ten Brink en dominee ter Linden voorzien van een inleiding.

Rabbijn ten Brink verzorgt ook voor ons deze avond een inleiding over de feestrollen en gaat met ons in gesprek.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 22 februari 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 22 februari en 1 maart 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Wereldgebedsdag

Datum: vrijdag 2 maart 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: Restaurant Hoge Heem, Wiegerbruinlaan

Wereldgebedsdag

Ook in 2018 vieren wij in Uithoorn de “Wereldgebedsdag”.

Op deze dag worden over de gehele wereld weer zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofsgenoten uit Suriname en medewerkers zijn Tineke Beuse, Ella Bosman en Hans van den Bosch.

De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt U van harte uit om hieraan mee te doen.

Wij hopen van harte op de medewerking van een koor.

Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke projecten in Suriname.

En na de bijeenkomst is er weer gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 8 maart 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Sobere maaltijd (2)

Datum: woensdag 7 maart 2018 (Aswoensdag)

Tijd: 18.00 – 19.00 uur

Locatie: **De Schutse**, Raad van Kerken

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 februari 2018

Meditatiegroep

Datum: donderdag 8 maart 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam

Aanmelden verplicht

Datum: zaterdag 10 maart 2018

Tijd: 10.00-12.15 uur

Locatie: Liberaal Joodse gemeente Amsterdam. Vervoer: in overleg

Bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam

We zijn zeer vereerd dat ons de mogelijkheid is geboden met een beperkte groep te gast te zijn bij een bar of bat mitswa in de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.

Bar mitswa (voor jongens van dertien jaar) en bat mitswa (voor meisjes van twaalf jaar) is een belangrijk en feestelijk moment van volwassen worden binnen de gemeente.

Ruim vóór dat moment leert de jongere het stuk uit de Thora dat voorgelezen zal worden al uit hoofd. Daartoe moet hij/zij de klinkers kennen, die niet in de geschreven tekst van de thorarol zijn opgenomen, alsmede de melodie waarop de tekst gezongen moet worden. Door de jongen/het meisje voor de Thora op te roepen wijst de gemeente erop dat hij/zij nu volwassen is.

Na de taak bij het voorlezen van de Thora wordt de jongere door de rabbijn toegesproken en geprezen voor zijn/haar voorleeswerk. Als afsluiting volgt de priesterzegen.

Op zaterdag 10 maart 2018 zijn we welkom om deze bijzondere gebeurtenis mee te beleven, het tijdstip van de viering is 10.00-12.15 uur.

We zijn welkom met een groep van maximaal 12 deelnemers, een ieder kan zich aanmelden maar bij meer dan twaalf aanmeldingen hebben de deelnemers aan de avond over de Joodse feestrollen voorrang.

I.v.m. de strenge veiligheidsmaatregelen is het echt noodzakelijk van te voren aan te melden.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 21 februari, de avond over de feestrollen.

Vervoer wordt t.z.t. geregeld.

Preek van de Leek

Datum: zondag 11 maart 2018

Tijd: 16.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Meer informatie zie www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek

Gebedskring

Datum: maandag 12 maart

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Buitenhof 90, tel 524508

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 13 maart 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

De oergemeenten rond 50 na Christus in het Romeinse Rijk

Datum: dinsdag 13 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

spreker: Prof. Dr. Lourens de Vries

De oergemeenten rond 50 na Christus in het Romeinse Rijk

In mijn lezing ga ik na wat we (denken te) weten over de vroegste samenkomsten van de volgelingen van Jezus in het Romeinse rijk, in plaatsen als Rome en Korinte. Wie kwamen in zulke steden bijeen, wanneer, waar en wat deden ze dan tijdens die samenkomsten? De periode 40-70 is de tijd dat Paulus en zijn helpers hun verhaal over Jezus naar de synagogale Diaspora gemeenschappen in het (huidige) Syrië, Turkije, Griekenland en Italië brengen. De evangeliën zijn nog niet geschreven, maar de brieven van Paulus beginnen wel te circuleren. De gemeenschappen rond de Jezus tradities zijn nog deel van het zeer pluriforme Jodendom van 1^e eeuw, en onder de (relatieve) bescherming van een door de Romeinen erkende Joodse godsdienst. Welke lijnen lopen er tussen onze samenkomsten anno 2017, met Avondmaal, preken, de Bijbel, dominees enerzijds en anderzijds het beeld dat oprijst uit de antieke bronnen over deze oergemeenten zoals Romeinse bronnen, de Paulinische brieven, archeologie en oudheidkunde? En wat zijn de verbindingen met synagogale bijeenkomsten?

Het blijkt dat Grieks-Romeinse samenkomsten van het 'symposion' type (dat wil zeggen samenkomsten rond een maaltijd met een nazit) doorslaggevend zijn

geweest voor de samenkomsten van de oergemeenten zoals die beschreven worden in de brieven van Paulus, de oudste geschriften van wat veel later het Nieuwe Testament zou worden.

We zijn blij dat prof. dr. Lourens de Vries, bijzonder hoogleraar Bijbel vertalen namens het NBG en hoogleraar Algemene Taalwetenschap, aan de Vrije Universiteit, bereid is om deze lezing te geven.

Meditatiegroep

Datum: donderdag 15 maart 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kerkcafé 'Lijsttrekkersdebat Gemeenteraadsverkiezingen'

Datum: vrijdag 16 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl

Sobere maaltijd (3)

Datum: woensdag 21 maart 2018 (Aswoensdag)

Tijd: 18.00 – 19.00 uur

Locatie: **St. Jans Geboorte Kerk De Kwakel**, Raad van Kerken

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 14 februari 2018

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 22 maart 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreeker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 22 en 29 maart 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagen tijd (aanmelden)

Datum: donderdag 22 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Freddy Hentzen

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagen tijd

Het kerkelijk jaar kent vele kleuren. De kleuren hebben een directe relatie met de periode in het kerkelijk jaar. In de periode van de Veertigdagentijd naar Pasen verandert de kleur van paars naar wit. Paars als kleur voor boete en soberheid en wit als kleur voor zuiverheid en geluk. Deze kleuren zijn de bron voor de kleuren in je bloemwerk. Maar wat als paars helemaal je kleur niet is?

Geen zorgen, binnen de liturgische kleuren kan er ook nog gekozen worden voor rood op Palmzondag en Goede Vrijdag. Kortom mogelijkheden genoeg.

Wil je een tafelstuk maken of eens experimenteren met een modernere variatie van bloemschikken? Dit is je kans. Verdiep je een avond in de liturgische kleuren, en maak je eigen bloemstuk dat straks kan stralen op je (Paas)tafel.

Heb je zelf een schaal waar je liefst je tafelstuk in wilt maken neem deze dan mee. Als je eens iets meer wilt experimenteren dan staan er andere materialen voor je klaar. Je gaat zeker met een mooi bloemwerk naar huis.

De avond staat onder leiding van Freddy Hentzen.

Let op: Aanmelden is nodig, in verband met de inkoop van het materiaal

Dit kan t.m. vrijdag 16 maart.

Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD op Goede Vrijdag

Datum: vrijdag 30 maart 2018

Tijd: Kerk open vanaf 12.00 uur, CD te beluisteren tot 14.45 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie en aansluitend:

Kruisweg: om 15.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Matthäus Passion-J.S. Bach: luisteren naar CD op Goede Vrijdag.

Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag.

We herdenken het lijden en sterven van Jezus. Dat doen we 's middags om 15.00 uur tijdens de viering van de Kruisweg en ook 's avonds om 19.00 uur tijdens de Goede Vrijdagviering. U krijgt hier de gelegenheid om u meditatief voor te bereiden.

Vanaf 12.00 uur staat de kerk De Burght open en kunt u luisteren naar het Lijdensverhaal zoals dat door Matteüs is opgetekend en door Johann Sebastian Bach op muziek is gezet. Iedereen kan tussen 12.00 en 14.45 uur de kerk binnen lopen om mediterend te luisteren naar deze schitterende passiemuziek. Bij de ingang krijgt u de tekst aangereikt en wordt u even verteld waar we ons op dat moment in dit grote muziekstuk bevinden. Dan zoekt u een plaatsje. U bent volkomen vrij om op ieder moment binnen te lopen en weer weg te gaan.

Er wordt niet gesproken. Voor degenen die de drukte van het alledaagse even willen ontvluchten en zich enige tijd over het lijden en sterven van Jezus willen bezinnen, is dit een unieke kans.

Na de muziek van J.S. Bach is aansluitend om 15.00 uur de Kruiswegplechtigheid in De Burght.

Charismatische gebedsgroep

Datum: maandag 2 april 2018

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marlies van der Lelij

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 5 april 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kerkcafé 'Eenzaamheid'

Datum: vrijdag 6 april 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Inleiders: dr. Janneke Peelen en dr. Meike Heelels

Meer informatie: www.kerkcafeuithoorn.nl

Gebedskring

Datum: maandag 9 april 2018

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Knautia 4, tel 566210

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 10 april 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Zingen en ontmoeten

Datum: woensdag 11 april 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Zingen en ontmoeten

Waar kun je op één avond een Taizé-lied, een psalm, opwekkingslied, een tekst van Huub Oosterhuis of een lied uit Joh. de Heer zingen? Dat kan bij 'zingen en ontmoeten' in Uithoorn. Het lijkt een mooie traditie te worden, deze gemeenschappelijke zangavond in het voorjaar. Protestanten, rooms-katholieken, evangelischen en leden van de Indonesische Perkgemeenschap zingen samen. Soms uitbundig, soms ingetogen, soms vertrouwde melodieën en teksten, soms nog wat onbekende liederen. Maar waar de één even zoekt naar de noten, kan de ander uit volle borst meezingen en is het even later weer omgekeerd. Zo proeven we aan elkaars liederen en zingen we op verschillende manieren over ons vertrouwen, onze vragen en ons geloof. Zingen brengt

mensen bovendien bij elkaar en al zingend kunnen we onderlinge afstanden overbruggen. Na afloop is er koffie en thee.

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 12 april 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 12 april 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Preek van de Leek

Datum: zondag 15 april 2018

Tijd: 16.00 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Meer informatie zie www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek

Meditatiegroep

Datum: donderdag 19 april 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Kloosterweekend (aanmelden tot 15 november 2017)

Datum: vrijdag 20 april t/m zondag 22 april 2018

Tijd: wordt later afgesproken

Locatie: Abdij van Berne te Heeswijk Dinter

Kloosterweekend

In het voorjaar van 2018 bieden we belangstellenden de mogelijkheid een weekend mee te leven en te vieren met de norbertijnen van de Abdij van Berne te Heeswijk Dinter.

We nemen deel aan de gebedsvieringen: 's morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering en tegen de avond de vespers.

We eten gezamenlijk met de norbertijnen in de refectorie, verder zal het programma deels door ons en deels met behulp van de gastenbroeder of een andere norbertijn gevuld worden.

Op de website van de norbertijnen verwoorden zij hun congregatie als volgt: Alle christenen, en daarom ook alle religieuzen hebben de opdracht van de Heer om 'zonder ophouden met de Heer te verkeren' (Lucas 18,1) en van daaruit de evangelische waarden uit te dragen. Hier ontstaat een spanningsveld tussen contemplatie en actie. De beschouwende orden (denk aan monniken) bevinden zich aan het ene eind, de contemplatie, en de actie congregaties aan het andere eind, de actie. Daarnaast zijn er kloostergemeenschappen die van oudsher bewust kiezen voor het midden: zij zoeken een balans tussen contemplatie en actie, tussen het gezamenlijk gebed en het gemeenschapsleven en allerlei apostolaatsvormen die aansluiten bij de noden in de directe omgeving van het klooster. Wij norbertijnen behoren tot deze laatste groep.

Het streven naar verinnerlijking wordt aldus gecombineerd met een concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit ideaal proberen wij, norbertijnen, met de Regel van Augustinus als basis, eigentijds gestalte te geven.

Praktische informatie:

Datum: vrijdag 20 april t.m. zondag 22 april 2018.

Kosten: € 100,- per persoon, op basis van een eenpersoonskamer.

10% korting bij gebruik van een tweepersoonskamer. (Dit dan wel melden bij uw aanmelding).

Er is logeergelegenheid voor maximaal 15 personen.

I.v.m. het verlopen van de optie op het weekend is **aanmelden mogelijk tot uiterlijk 15 november 2017.**

Bijbelleesgroep

Datum: donderdag 26 april 2018

Tijd: 10.15 uur – 11.15 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Spreker: Joop Alsemgeest / Peter Huijmans

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 5 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 26 april en 3 mei 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Gebedskring

Datum: maandag 7 mei 2018

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Anne Franklaan 25 tel. 564110

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 18 september 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 8 mei 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Meditatiegroep

Datum: donderdag 10, 17, 24, 31 mei 2018

Tijd: 19.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marian Vermaas

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 7 september 2017

Charismatische gebedsgroep

Datum: maandag 4 juni 2018

Tijd: 19.00-21.00 uur

Locatie: De Burght, Emmaüsparochie

Gespreksleider: Marlies van der Lelij

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 2 oktober 2017

Samen zingen

Datum: dinsdag 12 juni 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.45 uur

Locatie: De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn

Leiding: Henriëtte Wezelman

De tekst hierover vindt u bij de informatie van 10 oktober 2017

Preek van de Leek Uithoorn

De Preek van de Leek is een initiatief vanuit de Protestantse gemeente van Uithoorn. In deze bijzondere kerkdiensten gaat geen dominee voor maar een leek. Deze houdt een inspirerend verhaal gekoppeld aan een Bijbeltekst. Ook de liturgie, de liederen, gebeden en collecten wordt door de leek verzorgd. Na drie series van drie Preken van de leek in 2015, 2016 en 2017 volgen er in het voorjaar van 2018 opnieuw drie. Op zondag 11 februari januari, zondag 11 maart en zondag 15 april zullen drie bekende Uithoornaars, gelovig of niet, de kansel bestijgen steeds om 16.00 uur in kerkgebouw De Schutse te Uithoorn. Na afloop is er bij een drankje gelegenheid om na te praten. Voor meer informatie zie www.pkn-uthoorn.nl/preekvandeleek

Huiskringen

Op een aantal plaatsen in Uithoorn wordt een huiskring gehouden. In zo'n kring zijn 6 á 10 mensen met elkaar in gesprek over het geloof en zaken die het geloof raken. Wat aan de orde komt in de kring hangt van de deelnemers af. Dit kan een gedeelte van een (bijbel) boek zijn of een artikel of een actualiteit. De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats, bij een van de deelnemers thuis. De kringen worden door de deelnemers als een verrijking ervaren. Wilt u meedoen, u bent van harte welkom. Neem contact op met Tymen van der Ploeg (561517) of Gerie van Schaik (562569).

KerkCafé Uithoorn

Al sinds begin 2013 biedt het KerkCafé Uithoorn de inwoners van Uithoorn en De Kwakel de mogelijkheid om samen na te denken over maatschappelijke thema's. Het biedt een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst en overige maatschappelijke thema's. Een deskundige houdt een korte inleiding over het thema en gaat er daarna over in gesprek met de bezoekers. Doel is vooral het uitwisselen van informatie en het vormen van een mening. In het KerkCafé Uithoorn kan dat op een laagdrempelige manier in een gezellige omgeving. Het KerkCafé Uithoorn richt zich nadrukkelijk ook op mensen van buiten de kerkelijke gemeenschap, die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in de samenleving en ideeën hebben over mogelijke en wenselijke ontwikkelingen. We hopen dat de gesprekken en discussies in het KerkCafé de blik van alle deelnemers zullen verruimen.

De bijeenkomsten zijn in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten. De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor informatie over de onderwerpen die in vorige seizoenen aan de orde kwamen en meer over de inhoud van de komende vijf **vrijdagavonden** zie onze website: www.kerkcafeuithoorn.nl

13 oktober 2017 Weerbare democratie

24 november 2017 Maatschappelijke ontwrichting door ongebreideld kapitalisme

2 februari 2018 Wonen in de toekomst

16 maart 2018 Lijsttrekkersdebat

6 april 2018 Eenzaamheid

september 2017

7	Meditatiegroep – elke donderdag tot en met 31 mei	B
18	Gebedskring PGU	*
23	Vredesvesper en maaltijd <i>AANMELDEN</i>	B

oktober 2017

2	Charismatische gebedsgroep	B
5	Ida Gerhardt – Mieke Koenen	S
5	Bijbelleesgroep	B
10	Samen zingen	S
12	Nietzsche 1	S
13	Kerkcafé <i>Weerbare democratie</i>	S
16	Gebedskring PGU	*
19	Nietsche 2	S
19	Bijbelleesgroep	B
31	Luther	S

november 2017

2	Bijbelleesgroep	B
8	Film <i>La fille inconnue</i> 19.30	S
13	Gebedskring PGU	*
14	Samen zingen	S
16	Calvijn	S
16	Bijbelleesgroep	B
22	De Bijbel verbeeld – Henk Aertsen	S
24	Kerkcafé <i>Ongebreideld kapitalisme</i>	S
30	Bijbelleesgroep	B

december 2017

4	Charismatische gebedsgroep	B
6	Advent in speksteen <i>AANMELDEN</i>	S
12	Samen zingen	S
12	Advent in speksteen	S
14	Bijbelleesgroep	B
18	Gebedskring PGU	*

januari 2018

9	Samen zingen	S
10	Bidden en meditatie – Elsbeth Littooij	S
11	Bijbelleesgroep	B
15	Gebedskring PGU	*
24	Week van de eenheid	B
25	Bijbelleesgroep	B
31	Film <i>Hier ben ik</i>	S

februari 2018

2	Kerkcafé <i>Wonen in de toekomst</i>	S
5	Charismatische gebedsgroep	B
8	Kleuren van de ziel en engelen – Ruud Bartlema	S
8	Bijbelleesgroep	B
11	Preek van de Leek	S
12	Gebedskring PGU	*
13	Samen zingen	S
13	Engelen	S
14	Sobere maaltijd 1	B
21	Joodse feestrollen – Menno ten Brink	S
22	Bijbelleesgroep	B

maart 2018

2	Wereldgebedsdag 19.00 Hoge Heem	
7	Sobere maaltijd 2	S
8	Bijbelleesgroep	B
10	Bezoek synagoge <i>AANMELDEN</i>	*
11	Preek van de Leek	S
12	Gebedskring PGU	*
13	Samen zingen	S
13	De oergemeenten – Lourens de Vries	S
16	Kerkcafé <i>Lijsttrekkersdebat</i>	S
21	Sobere maaltijd 3	K
22	Liturgisch bloemschikken <i>AANMELDEN</i>	S
22	Bijbelleesgroep	B
30	Matthäus Passion en Kruisweg	B

april 2018

2	Charismatische gebedsgroep	B
6	Kerkcafé <i>Eenzaamheid</i>	S
9	Gebedskring PGU	*
10	Samen zingen	S
11	Zingen en ontmoeten	B
12	Bijbelleesgroep	B
15	Preek van de Leek	S
20	Kloosterweekend <i>AANMELDEN</i>	*
26	Bijbelleesgroep	B

mei 2018

7	Gebedskring PGU	*
8	Samen zingen	S

juni 2018

4	Charismatische gebedsgroep	B
12	Samen zingen	S

S = De Schutse B = De Burght
K = St Jans Geboortekerk in De Kwakel * = zie boekje